

Jong Arcen Nieuwsbrief

Beste leden van Jong Arcen!

Een nieuwsbrief, binnen de kaderleden van Jong Arcen wel bekend maar nieuw voor de leden. Het bestuur heeft besloten de nieuwsbrief ook aan de leden te sturen vanaf dit seizoen.

Inmiddels zijn alle materialen weer veilig terug gekomen van het zomerkamp en staat het nieuwe seizoen weer voor de deur, waar we natuurlijk weer erg veel zin in hebben.

Vanaf komend seizoen zal Mathijs Broeren het roer overnemen van Tim Clabbers als Hopman. Verlaat Tim de club dan helemaal? Nee dat kon hij niet laten gebeuren, Tim komt bij de Kampcommissie waar hij Audrey zal vervangen als voorzitter. Mathijs zal zich verderop in deze nieuwsbrief nog even voorstellen.

Er zijn dit seizoen nog geen activiteiten geweest, dus we blikken in deze nieuwsbrief nog even terug op het vorige seizoen.

Ook de kalender is natuurlijk in deze nieuwsbrief aanwezig.

Sommigen is het misschien al opgevallen, Jong Arcen heeft Facebook. Vind Jong Arcen leuk en volg de nieuwsfeiten op de voet.

www.facebook.com/JongArcen



Wij wensen jullie allemaal een heel fijn Seizoen met vele leuke activiteiten.

Groetjes Kim en Jules

Kalender

Maandag 27 Augustus

Gezamenlijke troepsactiviteit

Zondag 9 September

Fietstocht JA "Natuurlijk Arcen"

Vrijdag 14 september

Kadervergadering, 20.30 uur blokhut

Maandag 17 september

Ouderavond

Zaterdag 6 oktober

Christus Koning

Vrijdag 23 november

Sinterklaasavond senioren

Maandag 26 november

Sinterklaasavond senioren

Klein kamp Junioren 2012

Vrijdagavond 13 April was het weer zo ver, het klein kamp. Voor veel junioren een erg spannende activiteit.

Eerst hebben we allemaal een slaapplek gezocht in het clubgebouw en hebben we onze luchtbedden opgepompt, de tassen een goede plaats gegeven en het bed opgemaakt. Nadat alle slaapplekken klaar waren zijn we in het bos het Havenspel gaan spelen. Na het spel zijn we met z'n alle een film gaan kijken en kregen we chips en drinken. Na de film waren we allemaal erg moe en zijn we naar bed gegaan.

Zaterdagmorgen hebben we lekker ontbeten en ons lunchpakket gemaakt voor tussen de middag. We gingen namelijk naar het Eendenmeer in well. We gingen met de auto naar het Eendenmeer waar een hele leuke speeltuin was waar we 1 uur mochten spelen. Na de speeltuin hebben we met z'n alle gepicknickt. Toen iedereen zijn buik weer vol had zijn we een speurtocht rond het Eendenmeer gaan doen met allemaal opdrachten. Als avondeten hebben we pannenkoeken gegeten bij de Hamert. We mochten



Jaargang 10 – Nummer 1
Augustus 2012

www.jongarcen.nl

de pannenkoeken zelf versieren met rozijnen, gummibeertjes, vlokken en hagel. hmmm erg lekker allemaal. Weer terug op de blokhut hebben we Jong Arcen got talent gedaan. Er waren heel veel moppentappers en leuke dansjes. Tijdens de show hebben we ook nog lekker bitterballen en stukjes frikandel gegeten. Uiteindelijk hebben Loyd, Pien en Maaike gewonnen. Voordat we naar bed gingen hebben we nog even bij het kampvuur gezeten.

Zondagmorgen hebben we na het ontbijt onze bedden opgeruimd en de tassen ingepakt. Na het inpakken en opruimen hebben we nog een bosspel gedaan. Daarna zijn we weer allemaal naar huis gegaan. Het was een erg leuk weekend en het was erg jammer dat we nu alweer naar huis moesten.

Klein kamp Junioren 2012, door de ogen van een lid.....

Het was natuurlijk heel leuk (zo als altijd) we gingen eerst de luchtbedden oppompen en de tassen de goede plaats geven en het bed natuurlijk opmaken. daar naar gingen we naar het bos om het eerste spel te spelen. we waren heel moe dus gingen we daarna een film kijken . toen gingen we naar bed en Indy lag als eerste te slapen (wat een slaapkop) bo.h loyd en ik waren om half 4 s'nachts pas in slaap gevallen . de volgende dag kregen we te eten en Indy en ik moeste de tafel dekken het eten was heel lekker toen moesten we een lunch pakket want we gingen naar het eenden meer er was een super leuke speel tuin daar mochten we in spelen 1 uur later gingen we eten mmm dat was lekker daarna gingen we naar een speurtocht o wat waren we toen moe toen we klaar waren gingen we naar het pannenkoekenhuisje. we mochten de pannenkoeken zelf versieren met rozijnen gummibeertjes, vlokken en hagel mmm daarna gingen we naar de blokhut en gingen het geweldige jong Arcen got talent spelen loyd ,Pien en Maaike hadden gewonnen we gingen eerst nog naar het kamp vuur gezellig toen gingen we weer naar bed en raad is Indy lag weer

als eerste te slapen gelukkig waren de andere ook snel gaan slapen de volgende dag gingen we weer naar het bos om nog een spel te spelen toen gingen we naar weer naar de blokhut en daarna naar huis wat jammer.

Groetjes, Mirō

Pinksterkamp Senioren 2012

Eindelijk was het weer zo ver, Het Pinksterkamp stond weer voor de deur. De weersvoorspellingen waren super dus vol goede moed begonnen we vrijdagavond met het laden van de benodigde spullen op aanhangers en werd de Jong Arcen tent alvast opgebouwd op het kampterrein. Omdat er maar 6 stafleden mee op pinksterkamp gingen is er besloten om de leden klapbanken en klaptafels te geven, dit om tijd en plaats op de aanhangers te besparen. Nadat alles geladen was werden traditiegetrouw de stokken bij ons clublokaal opgehaald.

Zaterdagmorgen om 9.30u kwamen we bij de blokhut bij elkaar en na een welkomstwoordje van onze hopman Tim fietste we allemaal naar het kampterrein. Nadat het uniform was uitgetrokken werd er meteen gestart met het opbouwen van de hoeken en weldra waren de eerste oranje zeilen al zichtbaar. Ook de tent moest iedere patrouille zelf opbouwen onder toezicht oog van een staflid. Aan het einde van de middag was iedereen klaar met bouwen en kon het avondeten genuttigd worden.

Na het avondeten presenteerde onze pastoor Mathijs een openluchtmis waarbij men zeer aandachtig moest luisteren omdat de pastoor ook tussendoor vragen stelde over hetgeen hij zojuist verteld had en de antwoorden moest men op een scoreblad noteren. Dus ff lekker pitten onder de mis was helaas niet mogelijk! Na nog een avondspel werd de zaterdag met friet en een frikandel of kroket afgesloten en na het zingen van Goodnight Boyscouts kroop iedereen vroeg of laat zijn tent in.

Jong Arcen Nieuwsbrief



Jaargang 10 – Nummer 1
Augustus 2012

www.jongarcen.nl

Jong Arcen Nieuwsbrief

Na voor sommige een zeer korte nacht brak de zondag al weer aan. Na de opening volgde de inspectie en daarna hebben we bij de blokhut op het grasveld Twister gespeeld op het luchtkussen van Avontuur in Arcen. Aangezien het mooi warm weer was gingen we 's middags met alleman bij Klein Vink kanoën en waterfietsen.

Na het avondeten stond er Olympiade op het programma en daarna was het tijd voor de dropping. Aangezien we met zo weinig leiding en weinig auto's waren was het een heel gepuzzel en op en neer rijden voordat iedereen gedropt was. Rond 01.00u was iedereen terug op het kampterrein en was de zondag ook al weer ten einde.

Na de opening op maandagmorgen werd er begonnen met het afbreken van de hoeken. Gelukkig was het nog steeds heel mooi weer dus we hebben alle spullen droog op kunnen bergen in onze blokhut. Om 12.00u waren we terug op de blokhut en konden de ouders hun vermoeide kind(eren) mee naar huis nemen.

Nadat de laatste spullen waren opgeruimd werd de blokhut afgesloten en gingen nog enkele stafleden en leden zandspoelen bij ons clublokaal.

Het was een zeer geslaagd Pinksterkamp en bij deze wil ik iedereen heel hartelijk bedanken die op welke manier dan ook heeft meegeholpen of is bijgesprongen tijdens het Pinksterkamp! Zonder jullie inzet was het Pinksterkamp niet mogelijk geweest!

Groetjes Robert

Effe voorstellen

Wie ben je?

Mijn naam is Mathijs Broeren. Inmiddels woon ik alweer een tijdje samen met Nikkie in Nijmegen. Op dit moment ben ik onderzoeker op de afdeling Reumatologie van het Radboud ziekenhuis. Naast het knopen van hoeken, vind ik het leuk om te schaken en om muziek te maken.

Hoe lang ben je al actief voor Jong Arcen?

Mijn eerste zomerkamp was in Zeeland, toen ik nog een kleine junior was. Toen onze patrouille piranha's/valken geleidelijk aan stam werd, ben ik begonnen als leiding bij de junioren. Inmiddels ben ik ongeveer 24 jaar oud, dus reken maar uit.

Wat doe je binnen Jong Arcen?

Ik ben de Zangvaandrig. Daarnaast neem ik vanaf dit seizoen de taak van hopman over van Tim. Verder ben ik voorzitter van de speciale activiteitencommissie, regel ik (steeds minder) financiële acties en ben ik lid van de Tweedaagse Tochtcommissie.

Wat is je favoriete vakantieland en waarom?

Mijn favoriete vakantieland is Italië.

Lekker warm en veel mooie steden.

Wat is je favoriete eten?

Ik zeg altijd: "Als het maar veel is!" En met een extra portie friet.

Waar kunnen ze je 's nachts niet voor wakker maken?

Voor de ochtendgym op kamp, maar helaas gebeurt dat toch heel vaak.

Wat wil je verder nog kwijt?

Het lijkt mij een goed idee als iedereen een paar zanglessen neemt. Dan gaat het clublied niet zo vals en ook niet zo uit de maat. Daarnaast is het natuurlijk super dat ook leden nu de nieuwsbrief krijgen en wens ik iedereen een leuk seizoen toe!

Effe voorstellen

Wie ben je? Ik ben Petja van 't Hof, sinds 1992 samen met Lenny. We hebben twee kinderen waarvan Miró lid is en Cézán bijna lid is. Maar aangezien ze al jaren een vaste waarde op kamp zijn, kent iedereen ze wel zo'n beetje. Ik woon en werk in Arcen. Als assistent bedrijfsleider hou ik me bezig met het wel en wee van de gasten die de Hertog Jan Proeverij bezoeken. Verder ben ik verantwoordelijk voor alle personeelszaken. Ik heb een drukke maar bovenal een leuke en actieve baan.

Hoe lang ben je al actief voor Jong Arcen?

Ik ben in 1983 voor het eerst meegegaan op kamp. Als Poema's



Jaargang 10 – Nummer 1
Augustus 2012

www.jongarcen.nl

maakten we het Konijnenbos van Heeze onveilig. Een mooi kampterrein met een steile zandhelling. Op datzelfde kampterrein hebben we een keer een granaat gevonden met een zelfgemaakte metaaldetector van een stok, een koekenpandeksel en een kookwekkertje. Het leuke is dat elk kamp wel zijn ondeugd heeft. Zo heb ik in Opoeteren (B) zo genoten van een telefoon die aan een paal was bevestigd en een draadje dat de grond in ging. In een tijd dat er nog geen mobiele telefoons waren, dacht het merendeel van de jeugd dat ze echt naar huis konden bellen als Harrie de tikker op 'nul' had gezet.

Wat doe je voor Jong Arcen?

Ik hou me graag bezig met de vereniging. Als penningmeester maak ik deel uit van het dagelijks bestuur en diverse commissies. Als het met geld te maken heeft ben ik er wel bij betrokken. Ik heb meteen in het begin van de verjonging meegedraaid met de junioren. Een intensieve groep die veel aandacht vergt en waar je de hele dag mee bezig bent. Ik heb dan ook respect voor diegene die dit in het verleden en tegenwoordig doen. Op kamp ben ik souschef van Chef Twan en mag ik als hoofd inspectie de viezeriken beboeten met een onvoldoende.

Wat vindt je het leukste binnen Jong Arcen?

Het in stand houden van de oude tradities en de terugkeer daarvan. Het kampvuur dat alleen Ed zo mooi kan laten branden. De eerste mok met Moekefoek drinken met gebakken cakejes van José. De frietlijst na het silentium invullen en dan met een theepot gaan betalen in het cafetaria. het chickamalaja dat met deze hopman een geheel andere vorm heeft gekregen. Het angstaanjagende weerwolvenspel van Mathijs. De zéér intelligent in elkaar gezette tweedaagse tocht. De hilarische gezamenlijke activiteit op de dinsdag.

Verder vind ik het mooi om te zien hoe elke patrouille een eigen hoek bouwt, vooral als ze iets extra's bouwen. Zo bouwden wij in een grijs verleden een hoek met een oranje zeil wat geopend kon worden net als een

schuifdak. Tenslotte geniet ik van het afsluiten met het zandspoelen, zolang Ben niet te veel zingt.

Wat is je favoriete eten?

Hollandse kost zoals zuurkool, rode kool met hachee, wortelenstampot en Boerenkool

Wat is je favoriete vakantieland en waarom?

Egypte vanwege de gastvrijheid en het mysterieuze verleden. Heerlijk snorkelen in glashelder water en met 4 uurtjes vliegen ben je er zo. Jammer dat het er zo rommelt momenteel. Verder genieten wij ook van een actieve wintersportvakantie. Meestal in het bijzijn van familie en vrienden. Niets zo lekker als na een dag skiën in een overdreven warme "Stube" een heerlijke kop knoflooksoep te eten en samen een biertje te drinken..

Waar kunnen ze je 's nachts niet voor wakker maken?

Niks. Dus maak me voor niets, nada, noppes wakker. Ik slaap graag, doet een mens goed.

Wat wil je verder nog kwijt?

Door alle drukte waarin mensen leven, hoop ik dat ze tijd vrij blijven maken voor onze vereniging. Iedereen is keihard nodig.

Groetjes Petja

Jong Arcen Nieuwsbrief



Jaargang 10 – Nummer 1
Augustus 2012

www.jongarcen.nl