

Jong Arcen Nieuwsbrief



Januari 2015

www.jongarcen.nl

Beste leden van Jong Arcen!

Beste kaderleden, ouders van onze leden en Vrienden van Jong Arcen,

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van het jaar 2015.

Zoals al aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief is 2015 een bijzonder jaar voor Jong Arcen. Op 15 augustus 2015 bestaat Jong Arcen namelijk 70 jaar !!! Om te vieren dat het zomerkamp van 2015 het 70ste zomerkamp is zal dit zomerkamp er iets anders uit gaan zien als jullie gewend zijn. Laat jullie maar verrassen!

Wellicht is het jullie opgevallen dat we gestart zijn met het uitbreiden van het materialenhok waarin het kampmateriaal ligt opgeslagen. In het nieuwe gedeelte zal al het sjoorhout opgeslagen worden zodat we ruimte creëren om de themaspullen voor de zomerkampen in op te slaan.

Verder zijn we aan het bekijken of het voor Jong Arcen haalbaar is om zonnepanelen op de blokhut te plaatsen om hiermee onze eigen elektriciteit groen op te wekken.

Rest mij nog om iedereen een geweldige carnaval toe te wensen. Met Prins Jan IV en Dansmarietje Jitske, Jeugdprins Tygo I met zijn Dansmarietje Anne, adjudanten Jorn + Timo en sirremoniemeister Pim voorop gaat dat zeker lukken. Met zo veel Jong Arcen bloed in dit 7-tal wordt het een supercarnaval ! Veel leesplezier toegewenst met deze Nieuwsbrief en wees paraat en goed spoor!

Namens het bestuur,
Robert Lagarde
Voorzitter Jong Arcen

Kalender

Zaterdag 7 Maart
Kaderuitstapje

Vrijdag 20 Maart
Kadervergadering

Zaterdag 21 Maart
NL-Doet

Maandag 27 April
Koningsdag evenement

ALS Wandeltocht Maastricht

"Strijd met ons tegen ALS! En trap ALS de wereld uit!" dat was het motto van de dag. In de vroege van de zondagochtend waren wij, een groepje afgevaardigden van Jong Arcen, in uniform afgereisd naar Maastricht om mee te doen aan een sponsoractie voor de ziekte ALS. Zoals jullie wellicht weten is een poosje geleden de diagnose ALS bij Martien vastgesteld, dus vonden wij dat Jong Arcen bij dit evenement niet kon ontbreken.

In Maastricht aangekomen werd al snel duidelijk dat we niet de enige waren uit Arcen; het leek erop alsof Jules, Fieke en Miriam zowat half Arcen gemobiliseerd hadden om aan de sponsoractie mee te doen. Erg mooi om te zien!



Na het scoren van een lekker bakje koffie en een stuk fruit voor onderweg begonnen we, samen met Martien, aan de rolstoelvriendelijke wandeltocht, die ons zou leiden door het heuvelachtig reliëf van de Sint Pieter. Maar na meerdere confrontaties met trapjes en stijle onverharde bospaadje, concludeerde we dat

"rolstoelvriendelijk" nogal een ruim begrip was :) Hoogtepunten van de route waren het panorama uitzicht op Kanne, Chateau Neercanne, de Duivelsgrot, de ENCI-groeve en natuurlijk huize Rieu!

Bij terugkomst was er genoeg tijd om het vochtpeil weer een beetje op niveau te brengen, terwijl we wachtten op de mensen bij wie de navigatie iets minder goed was gelukt. Hier hebben we Martien ook de mooi versierde traditionele tentharing geschonken en hem bedankt voor zijn vele inspanning voor de club. Daarnaast is namens Jong Arcen nog een cheque overhandigd voor het goede doel. Ten slotte was er als klap op de vuurpijl nog een loterij waar de prijzen royaal uitgedeeld werden! Al met al was het een erg bijzondere dag, waarbij uiteindelijk gezamenlijk 4063 euro is opgebracht! Ik denk dat wij van Jong Arcen trots kunnen zijn dat we hier aan hebben kunnen bijdragen.

Sander Jacobs

Cursus leiding geven

We hebben in Oktober een cursus gehad over leiding geven.

De clubdraaiende staf is opgesplitst in 2 groepen. Ook zijn er een aantal bestuursleden geweest die hebben deelgenomen. Junioren en senioren. Er zijn 2 clubavonden cursus geweest. Ik zelf ben alleen bij de clubavond geweest waar de junioren uitvoerig zijn besproken.

Bij de inleiding werden de verschillende leeftijden besproken met hun gedragskenmerken. De denkwijze van de jonge jeugd werd besproken. Toen is er door een van ons uitgelegd hoe de structuur er momenteel uitzag in de clubavond. Dat we beginnen met het clublied en dat er iemand

volgens de planning de leiding heeft de avond.

Deze persoon zal dan de activiteit uitleggen en na afloop word er weer gezongen. Ook werd het streepjes systeem uitgelegd. We hebben wat tips gekregen om de onrust tot het minimum te beperking waaronder de tips:

-In de kring gaan staan en niks zeggen. Stil blijven wachten tot de jeugd vanzelf stil wordt. Dit duurt in het begin nog best een hele tijd. Maar zal sneller worden naarmate we dit blijven handhaven.

-Ook werd er aangegeven dat we jeugd altijd met 2 personen moeten aanspreken.

-En er werd als tip gegeven om de wat oudere jeugd de clubavond te laten leiden of een spel uit te leggen aan de jongere medejeugdleden.

Ook lagen er een aantal bladen van het VJL. En het VJL had kleine boekjes te koop waar veel leuke en handige spellen in stonden. Deze zijn allemaal aangeschaft door de club.

Verder zijn er nog wat persoonlijke casussen besproken. Die eigenlijk allemaal met veel structuur en uitleg opgelost hadden kunne worden.

Kort samengevat een interessante en leerzame cursus die je een kijkje gaf in de manier van denken bij jonge kinderen. Die handvaten gaf over de manier van gestructureerd een rustige en gezellige clubavond te leiden.

Suzanne Voesten



Januari 2015

www.jongarcen.nl

Jong Arcen
Nieuwsbrief

Jong Arcen Nieuwsbrief

Jubilarisinsigne

Martien Renkens 30 jaar kaderlid krijgt het eerste 'jubilarisinsigne'

Martien Renkens is 30 jaar kaderlid bij Jong Arcen! Om dit te vieren zijn wij als bestuur op bezoek geweest op de Tiggelerhof. We kregen cake voorgeschoteld en mochten het geheime ingrediënt raden: vanille. Een van de laatste aanwinsten van Martien is een soort tablet die zijn ingesproken tekst kan voorlezen. 'Je bent een koekwous', zei het apparaat tegen ons.

Martien werd bedankt voor de vele functies die hij de afgelopen jaren heeft vervuld, zoals penningmeester, hopman en de laatste jaren als kartrekker van het Hanghökske. Het was daarom de ideale gelegenheid voor het introduceren van onze nieuwe traditie: het 'jubilarisinsigne', waarvan het eerste exemplaar aan Martien is uitgereikt (zie foto).



Voor het jubilarisinsigne hebben we het teken van de wereldscouting geleend. Vanaf nu worden ze op gepaste momenten uitgereikt aan alle kaderleden die 10 jaar of langer actief zijn voor Jong Arcen.

Effe Voorstellen

Wie ben je?

Ik ben Fieke Janssen en ik woon nu bijna 2 jaar in Arcen. Oorspronkelijk kom ik uit Maasbree maar mijn vriend Jules Renkens heeft ervoor gezorgd dat ik in het mooie Arcen ben komen wonen.



Hoe lang ben je al actief voor Jong Arcen?

Via Jules mocht ik regelmatig mee naar de altijd gezellige feestjes (waarbij het ook altijd veel te laat werd...) van Jong Arcen. Hierdoor wist ik dat Jong Arcen een leuke club is met veel spontane en gezellige vrijwilligers. Daarnaast heb ik wegens mijn opleiding (Pedagogiek) altijd met kinderen gewerkt en wilde ik ook de kinderen die in Arcen wonen leren kennen. Toen ik zelf in Arcen kwam wonen wilde ik daarom mijn steentje bijdragen aan deze leuke club. Ik ben toen in september 2013 club gaan draaien bij de senioren.

Wat doe je binnen Jong Arcen?

Eerst heb ik een jaar clubavonden gedraaid bij de senioren op woensdagavond maar tegenwoordig ben ik elke dinsdagavond bij de senioren van Jong Arcen te vinden. Daarnaast zit ik bij SAC (special activiteiten commissie) en organiseer ik met mijn de andere SAC-leden leuke en speciale activiteiten!

Mathijs Broeren



Januari 2015

www.jongarcen.nl

Wat is je favoriete vakantieland en waarom?

Ik heb de laatste jaren veel gereisd en al aardig wat landen gezien. Zo ben ik een half jaar in Zuid-Afrika geweest, ben ik daarna nog op vakantie naar Suriname gegaan en heb ik samen met Jules een backpack avontuur beleefd in Azië. Het backpacken vond ik super gaaf dus ik kan niet wachten totdat ik mijn rugzak weer om kan hangen en kan vertrekken naar een warm-exotisch oord.

Wat is je favoriete eten?

Courgetteschotel! Een recept vol met heerlijke groenten en een lekkere saus. Daarnaast hou ik enorm van de Aziatische en Italiaanse keuken. Voor aardappelen kun je mij 's nachts echt niet wakker maken...

Waar kunnen ze je 's nachts niet voor wakker maken?

Zoals ik hierboven al zei, sowieso niet voor aardappelen ;) En daarnaast ook echt niet voor het poetsen van het huis; dat is niet echt mijn favoriete klus!

Wat wil je verder nog kwijt?

Jong Arcen Paraat...De verdere tekst van het clublied moet ik nog even uit mijn hoofd gaan leren ;)

Geboorte van Siep

Met trots kunnen wij jullie melden dat Bram en Audrey trotse ouders zijn geworden van Siep Reutelingsperger.



Namens Jong Arcen wensen wij Bram, Audrey en Ties heel veel geluk samen met de nieuwe scout in opleiding.

Kerstviering senioren dinsdag

Op 16 december hadden wij een kerstdiner gehad, met allemaal hapjes zoals: gehaktballetjes, mini-pizza, soesjes, satéstokjes, appelflappen, sandwiches enz. We hadden allemaal thuis een gerecht gemaakt.



Ik had zelf appelflappen gemaakt. Het was lekker en ze waren allemaal heel snel op. Het was een hele gezellige avond met veel lekkere dingen. Het eten rook heerlijk, en het zag er lekker uit. De tafel was gedekt met kaarsjes erop. Het is voor herhaling vatbaar.

Groetjes Pien.

Wat vind jij van de JA nieuwsbrief?

Namens de PR commissie willen wij jou vragen wat jij van onze nieuwsbrief vindt!

Geef [HIER](#) jou mening door.

Vragen of opmerkingen over de JA nieuwsbrief kun je plaatsen op ons gastenboek op onze website, die je [HIER](#) kunt bekijken.

Met vriendelijke groet de PR commissie (Kim en Jules).



Januari 2015

www.jongarcen.nl

Jong Arcen
Nieuwsbrief